

Beste bezoeker,

Indien we de toekomstige generaties meer vrede, natuur, vrijheid en gezondheid toewensen moeten we bewust zijn van de problemen die dat onmogelijk maken. En een probleem los je het best op door de oorzaak ervan aan te pakken.

Maar in onze maatschappij wordt er te weinig of geen aandacht besteed aan de allerbelangrijkste oorzaak, namelijk diegene die alle problemen van de mensheid erger en onoplosbaar maakt: overbevolking. Elk uur komen er 9.000 mensen bij op deze planeet.

Sociale onrechtvaardigheid, dierenrechten, industriële landbouw, overbevissing, beperking van individuele rechten en vrijheden, migratie, verlies van biologische, culturele en etnische diversiteit, oorlogen en vele andere problemen die de mensheid karakteriseren, zijn een gevolg van te veel mensen en/of eenvoudiger op te lossen en minder hinderlijk naarmate de bevolking kleiner is.

De keuze die we hebben is deze: steeds meer mensen met elk steeds minder middelen en vrijheden of minder mensen met elk meer middelen en vrijheden. De oplossing is even duidelijk: het probleem bespreekbaar maken door er aandacht aan te geven en de politiek te dwingen om menswaardige maatregelen te nemen die de bevolking moeten stabiliseren en afnemen naar een duurzame grootte.

Ofwel pakken we overbevolking aan ofwel laten we de mens zijn gang gaan en hopen dat het goed komt. Zal technologie ons redden? Zal ze ons rust en ruimte geven in een drukke wereld? Zal ze ons vrijheden terug geven die we verloren zijn? Zal ze elke mens een kans kunnen geven op een evenwaardig en kwaliteitsvol leven? Zal ze schaarste tot geschiedenis maken? Of laten we ons doen door de ongefundeerde angst voor de 'vergrijzing'? Of denken we dat onze bevolking moet blijven groeien voor onze pensioenen? Mogen we de noodzakelijke beslissingen blijven uitstellen naar de volgende generaties? Allemaal vragen die elk van ons zichzelf moet stellen maar het zijn ook allemaal vragen die we niet hoeven te beantwoorden indien we de oorzaak aanpakken.

MinderMensen.be wil de mensen in onze maatschappij bewust maken van de gevolgen van overbevolking en van de nood om er iets aan te doen, overal ter wereld. Het is tijd om het taboe rond overbevolking te doorbreken.